

Opvoedingsproject

Eerste pijler: kwaliteitsvol internaat

In ons internaat wordt in de eerste plaats een kwaliteitsvolle leefgemeenschap nagestreefd waarin de bevestigende begeleidingsstijl overheerst. We willen jongeren bevestigen in hun persoonlijke groei en meer aanmoedigend dan sanctionerend werken. De actieve en affectieve nabijheid is de assisterende stijl waarin jongeren en volwassenen met en voor elkaar mogen leren werken en leven: “Het gezag van het hart doet wonderen.”

Onze opvoedsters stimuleren de studiemotivatie van onze internen en begeleiden hun vorming en groei naar volwassenheid. Anderzijds zijn zij ook een tijdelijke en aanvullende vervanging van ouders en gezin. Zij werken kindgezin en alle internen kunnen met al hun problemen, groot of klein, bij haar terecht.

Ons doel is streven naar een goede communicatie en samenwerking van internen, opvoedsters, directie, ouders, school, CLB, zusters, arbeidspersoneel en beleidsverantwoordelijken.

Tweede pijler: studiebegeleiding

Internen en ouders verwachten van ons internaat vooral efficiënte studiebegeleiding. Opvoedsters hebben oog voor een goede studiemotivatie van elke interne en voor een goede studiesfeer in de groep. We proberen onze internen via een opgelegde studiediscipline, een eigen studiemethode en zelfstandig studeren aan te leren. Wij hebben daarbij oog voor het leerritme en studiemotivatie van elke interne.

Derde pijler: waardenbeleving

In een wereld waar de vraag naar zingeving weggelachen wordt of zelfs niet meer aan bod komt, willen wij onze internen toch een aantal waarden bijbrengen. We proberen in onze opvoeding ethische waarden bespreekbaar te maken. Om te slagen voor dit opzet, zijn we bereid om in te gaan op de gevoeligheden die vandaag de dag bij jongeren leven en willen wij hun sociale en emotionele noden ernstig nemen.

Wij doen dit vanuit een christelijk perspectief, met eigen accenten vanuit de traditie van de Zusters Annuntiaten. We zien de mens nooit los van zijn band met de medemens en met God. Wij zijn vrije mensen, solidair verantwoordelijk voor elkaar en voor de schepping. Vrede, gerechtigheid en goed beheer van die schepping zijn basiswaarden van waaruit wij dit doen.

Vierde pijler: Gelovig aanbod

Op het internaat zijn jongeren van verschillende sociale, culturele en religieuze achtergrond welkom. We willen met hen samen werken en groeien. We laten ons leiden door de hoopvolle boodschap van Jezus Christus en wensen dat iedereen meebouwt aan een christelijk leefklimaat. We moedigen internen aan om diep na te denken over hun geloof en om zich in te zetten voor de medemens.

Vijfde pijler: Onderweg met de kerk

Op het ritme van het liturgisch jaar willen wij door middel van gebed en eucharistievieringen onze verbondenheid met God en met elkaar vieren. We willen samen groeien in het geloof dat God het onvergeeflijke vergeeft en eeuwig leven geeft aan wat in mensen ogen dood is. Van Maria leren we wat belangeloze liefde is en dat we bereid moeten zijn om het avontuur met God en met elkaar onvoorwaardelijk aan te gaan.